

KAPellen en KRuisen

nummer 51

juli 2011

De Barbarakapel in Offenbeek zal er komen !

Cor van de Kerkhof en Ger Peulen hebben goede zin. Het gaat nu toch eindelijk de goede kant op.

Het initiatief tot herbouw van de Barbarakapel dreigde aanvankelijk namelijk te verzanden in juridische procedures.

De buurt, althans enkele buurtbewoners, was het er niet mee eens, dat op de Offenbekermarkt een kapel gebouwd zou worden.

Saai

De Offenbekermarkt in Offenbeek ligt er op die zonnige morgen verlaten bij. Een driehoekig plein met een enorm gazon, aan de randen omzoomd door enkele bomen.

Het saaie plein vraagt om een nadere invulling: een plantsoen, een park of ... een kapel.

Ger Peulen en Cor van de Kerkhof hebben wel een idee over die invulling en wijzen de plaats aan, waar de kapel moet komen. Aan de zuidwestkant van het plein, tussen een tweetal lindebomen.

Slechts dertig jaar

Het idee om op het plein een kapel te bouwen komt niet uit de lucht vallen. Tot 1964 stond er op die plaats een kapel, toegewijd aan de H. Barbara.

Deze kapel werd gebouwd in 1934 en de gelden voor de bouw werden door de bewoners van Offenbeek en Reuver bijeengebracht. De geschiedenis verhaalt, dat zelfs een gekostumeerde voetbalwedstrijd moest worden gehouden om de laatste gelden bijgeschaapt te krijgen.

De kapel zou het slechts dertig jaar uithouden. Gemeentelijke reconstructies waren er de oorzaak van, dat de kapel in 1964 werd afgebroken. Wellicht zijn door de gemeente toen nog vage toezeggingen gedaan over herbouw van de kapel, maar dat is er niet meer van gekomen.



De oude Barbarakapel, die in 1964 werd afgebroken.

Tot Cor van de Kerkhof, schrijver van "Kruisen, Kapellen en Kunstwerken in de gemeente Beesel", zich enige tijd geleden afvroeg, waarom die kapel indertijd verdwenen was.

Historische vergissing

Cor van de Kerkhof vindt, dat er een historische vergissing heeft plaatsgevonden. De kapel had nooit afgebroken mogen worden. Als dat al onvermijdelijk zou zijn geweest, had het bedehuisje in ieder geval elders herbouwd moeten worden.

Nu dat niet gebeurd is, neemt hij het initiatief daartoe. Hij neemt Ger Peulen in de arm, een man, die zijn sporen verdient heeft in de raad van de gemeente Beesel en in diverse Reuverse organisaties.

Beiden beseffen, dat voor realisering van het idee er een draagvlak moeten worden gevonden.

Allereerst wordt het kerkbestuur van de naastgelegen Onbevlekt Hart van Mariakerk geraadpleegd, daarna het Kernoverleg Offenbeek en vervolgens het gemeentebestuur. Bij alle instanties wordt een welwillend oor gevonden. De bedoeling is, dat op gemeentegrond gebouwd wordt en dat een opstalrecht gevestigd zal worden.

Lees verder op pagina 3.





Cor van de Kerkhof (links) en Ger Peulen bestuderen de bouwtekening op de plaats, waar de kapel zal verrijzen.

Artist impression van de nieuwe kapel.



Nadat de bouwtekeningen op basis van de oude kapel zijn gemaakt, wordt besloten tot een informatieavond voor de buurt. Deze avond met een overigens geringe opkomst verloopt positief.

Hangplek

Maar dan gooien enkele buurtbewoners roet in het eten. Zij vrezen, dat de kapel zal verworden tot een hangplek voor jongeren. Bovendien zouden de kinderen van de basisschool na de bouw van de kapel niet meer op het grasveld kunnen spelen.

Er wordt door de bewoners bezwaar aangetekend. Ger Peulen zegt, dat er na een gemeentelijke hoorzitting door enkele bewoners een zg. zienswijze bij de gemeente is ingediend, die echter ongegrond is verklaard. Een beroep van de bewoners bij de rechtbank in Roermond wordt niet ontvankelijk verklaard, waarna de voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van de kapel weer aangevat kunnen worden.

Werkgroep

Inmiddels is er een werkgroep van vrijwilligers van zo'n 30 man geformeerd, waarin diverse disciplines vertegenwoordigd zijn.

De bouwtekeningen zijn vertaald in een bestek en een kostenbegroting. Een fraaie promotiefolder is gereed.

Er zijn gelukkig al toezeggingen voor materialen en werkzaamheden. Toch zullen er nog bepaalde kosten betaald moeten worden.

Geschat wordt, dat er nog een kleine € 25.000 in contanten opgehaald moet worden.

Cor van de Kerkhof en Ger Peulen hebben er alle vertrouwen in, dat dat zal lukken.

Ben Brader